

Tentoonstelling

# Ode aan de weidse polder

De Polder Nieuwkoop is jarig. Als cadeau hebben 24 kunstenaars inspiratie opgedaan in dit strakgetrokken land met hoge luchten.

**D**e polders in het Groene Hart lijken eindeloos. Schapen en koeien bewolken kilometers gras voordat je aan de verre horizon op een aardmaat stuit. Polder Nieuwkoop ligt bovenindien nog eens een paar meter lager dan het omringende land, een grote kom van klei die dankzij eeuwig draaiende gemalen is ontrookt aan het water. Een scholeksler roert driftig met zijn rode snavel in de grond. Kievitens buitelen ruizend door de lucht. Dit is Holland op zijn breedst.

De Nieuwkoopse polder bestaat dit jaar precies honderd jaar. Het gebied trekt veel kunstenaars aan. Een van de eersten die de schoonheid van het gebied ontdekte was Willem Roelofs (1822-1897), schilder van de Haagse School en oprichter van kunstenaarsvereniging Pulchri in Den Haag. Het verhaal wil dat hij op een zoektocht naar smalkevers, waar hij zich als entomoloog ook voor interesseerde, in dit weidegebied belandde. Hij vond het er zo mooi dat hij zijn schilderende aannemelijk weigerde te vertellen waar hij zijn waterpartijen niet rustiek weet had geschilderd. De Polder Nieuwkoop was het geheim van Roelofs.

Misje of niet, het is een mooie geest om een kunstmanifestatie ter gelegenheid van de verjaardag van de polder 'Hetgeheim van Roelofs' te noemen. Een selectie van 24 kunstenaars heeft zich laten inspireren door hetzelfde licht en dezelfde ruimte als Roelofs. Maar dan wel met de uitdrukkingsmiddelen van deze tijd.

Zo heeft de in Nederland wonende Britse gehidskunstenaar Justin Bennett een 'sound-scape' gemaakt, een podium van de polder in geluid. Op 24 april jongelaten heeft hij 24 uur lang een optname gemaakt, en die heeft hij teruggebracht tot tien minuten. Het is verrassend hoe 'beekend' geluid werkt. Gakkende ganzen trekken voorbij, om zes uur slaat de klok, in de verte ruist een trein, en als het donker wordt verstoppen alle vogels. Bennett noemt deze werken *Sandsla* (*soundscape*), en hij heeft er al vele gemaakt in grote steden als Den Haag, Rome, Istanbul en Guangzhou. Polder Nieuwkoop doet het goed in dit rijke, niet?

Net zo verrassend en poëtisch is het werk van Lisa van Bommel, dat niet voor niets verschildert. Rietballen zitten gevangen in gestapelde



Hans Singels: 'Polder Nieuwkoop en Noorden' (2008).

weckflessen, alsof de stengels dwars door het glas groeien. De haken wuiven één kant op, alsof de wind nog vat op ze heeft in hun glazen gevangenis. Van Bommel's werk gaat over de verstrekkende relatie van mens en natuur. Haar sensuele pluimen passen wonderwel bij de door de mens van de natuur afgeworpen polder.

Het is niet verbazingwekkend dat veel kunstenaars iets gedaan hebben met de strenge compartmentering van het landschap. *Natuur* van Leontine Lieffring doet dat zelf in drie dimensies met een fragiele installatie van metaalstaal en daartussen zwevende keramische 'eilanden'. Je kunt ervan afdelen dat de verschillende lagen waaruit Nederland is opgebouwd, de irridiënte polderklei, of – zoals enkele bewoners van de polder zelf zeggen — de landjes waarop vroeger de narjes te drogen werden geflegd die uit het gebied van de Nieuwkoopse plassen kwamen.

Het dichtst bij het werk van Roelofs staat fotograaf Hans Singels. Zijn *Polder Nieuwkoop en Noord*

den verwijst rechtstreeks naar zijn illustere voor-gangers van de Haagse School. Onmiskenbaar Hollandse koeien onder een Hollandse lucht.

**Hilda Bosma**



## Hetgeheim van Roelofs

100 jaar Polder Nieuwkoop, nog 1 tot 24 mei in Galerie Artipoli, Voorweg 2b, Noorden. Van 5 tot 16 juni in Pulchri Studio, Lange Voorhout, Den Haag. Daarna te zien van 3 september t/m 1 oktober in het Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden. Meer info: [www.hetgeheimvanroelofs.nl](http://www.hetgeheimvanroelofs.nl)